



Koncertrejse til Skotland september 2018

Søborg Motetkor

Med tre koncerter i hhv Edinburgh, Paisley og Glasgow viste Søborg Motetkor, hvad et godt dansk amatørkor kan præstere. 43 dygtige og sangglade korister repræsenterede Gladsaxe Kommune i Paisley/Renfrew, som gennem mange år har været Gladsaxes venskabsby i Skotland. Paisley er en forstad til Glasgow, og ligger lidt i samme afstand fra storbyen, som Gladsaxe til København.

Søborg Motetkor havde et koncertprogram på en times tid, der omfattede et samlet klassisk værk af komponisten Schubert, en række danske sange med tekst og musik af bla Carl Nielsen, gade og HC Andersen og en lille klaverkoncert af Carl Nielsen, kaldet Humoresque. To af koristerne er samtidig uddannede pianister/organister, og vi var derfor leveringsdygtige i flere forskellige musiske udtryk inden for den klassiske genre. Den ene koncert fandt sted i den legendariske og fantastisk smukke Paisley Abbey, hvor der var en forrygende akustik.

Selvfølgelig måtte vi også ud at opleve skotsk historie, kultur og ikke mindst natur. Fra det tætpakkede program nævnes her besøg ved det imponerende ingeniørværk, den moderne sluse Falkirk Wheels, hvor bådene bliver hejst op med en enorm elevator ved brug af ganske lidt ekstra energi – i stedet for at skulle gennem et utal af sluseporte. Virkelig imponerende ingeniørkunst.

De helt traditionelle Highland Games med pælekast, sækkepibekkonkurrencer, highlanddansen og meget meget mere fandt netop sted i byen Pitlochry, mens vi var der. Det var spændende at opleve, hvordan hele byen og oplandet, ung og gammel, høj og lav, tyk og tynd – deltog med liv og sjæl i disse gamle traditioner. Hvis ikke vi havde set folk i kilt tidligere, fik vi virkelig syn for sagen ved denne lejlighed. Den bæres med stolthed af mænd og drenge i alle aldre. Og ja, man har noget på indenunder.

Loch Lomond, skotske slotte, Edinburgh Castle, det nye parlament i Edinburgh, whisky destilleri og ture i det sydligste af højlandet var også på programmet i løbet af Søborg Motetkors 6 dages rejse i Skotland – ligesom vi naturligvis også smagte på nationalretten Haggis. Hvem skulle have troet, at Haggis serveres sammen med spejlæg til morgenmad, sammen med kartoffelmos til aftensmad og sågar som variant på et helt almindeligt pizzeria.

Vi er vældig glade for det økonomiske tilskud til rejsen, som Gladsaxe Kommune har ydet. Stor tak for det. Henvend jer gerne til korets formand Inge Lise Wilhjelmsen på: info@motetkor.dk, hvis I har lyst til at vide mere om at arrangere en tur til Skotland – eller hvis I måske har lyst til at synge med i koret.

Billeder fra turen:

